

Home

Aanbevelingen

Interviews

Kort & Krachtig

Lezers interviews

Columns

Korte verhalen

Fantasy

Uitgelicht

Awards

Nieuws

Recensies

Leestip van Beldaran

Leesclub

Prijsvragen

Zoeken

Links

Colofon

Het Forum

Bezoek ook het forum van Ezzulia. Registreer je als vaste bezoeker, waarna ook de verborgen onderdelen beschikbaar worden.

[www.ezzulia.nl](http://www.ezzulia.nl) » Recensies

## Amy Efaw Schuldig

Amy Efaw: Schuldig

### GESLAAGDE SPAGAAT

Jessie van Loon | [www.ezzulia.nl](http://www.ezzulia.nl)

"Het fenomeen van de 'vuilnisbaby's' is in Amerika een onzichtbare tragedie, die nauwelijks begrepen en zelden erkend wordt", schrijft Amy Efaw in het naschrift van **Schuldig**. In de VS wordt naar schatting elke dag ten minste één baby in een vuilnisbak gedumpt. Bijna de helft van deze kinderen is minder dan een etmaal oud. Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg, want de meeste van deze kinderen worden nooit gevonden.

Amy Efaw, moeder van vijf kinderen, doet onderzoek naar zogeheten neonaticide, zoals moord op kinderen jonger dan 24 uur genoemd wordt. Ze is hiermee begonnen toen haar man, een aanklager van het Amerikaanse leger, te maken kreeg met een zaak van een vrouwelijke soldaat die in een barak heimelijk een kind baart, deze in een vuilniszak stopt en hem in een container dumpst. Efaw is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe het komt dat ook in deze tijd moeders zich blijkbaar gedwongen kunnen voelen om zo'n stap te zetten. Dit resulteert in haar overtuigende relaas **Schuldig**.

Devons moeder komt opgewonden thuis na haar nachtdienst in de supermarkt: in het straatje achter hun huis is een baby in een vuilcontainer gevonden. De 15-jarige Devon kan er geen touw aan vastknopen. Ze ligt op de bank en voelt zich ellendiger dan ooit. Pijn, verwardheid, duizeligheid en het gevoel dat ze elk moment in een zwart gat kan verdwijnen. Haar moeder, met de geur van 'vochtig haar, goedkope parfum, sigaretten en pepermuntkauwgom' om zich heen, heeft niets in de gaten. Even later komen twee rechercheurs aan de deur in het kader het buurtonderzoek.

Het volgende dat Devon zich realiseert, is dat ze zich in een ziekenhuis bevindt. Ze verzet zich tegen de arts die haar wil onderzoeken, en schopt deze midden in het gezicht. Naast poging tot moord, verlating van een afhankelijke persoon en verwaarlozing, komt in de aanklacht tegen Devon nu ook mishandeling te staan. Ze belandt, in afwachting van het proces, in de jeugdgevangenis Remann Hall. Van de advocate die ze toegewezen heeft gekregen, hoort Devon dat iedereen die ze kent allang weet wat er gebeurd is. Hoe komt het toch dat ze zelf zo'n groot gat heeft in haar geheugen? Zij zwanger? Een baby? Gedumpt?

Devon voelt de lichamelijke pijn, maar wacht even, ze is toch die oplettende scholier met een scherp observerend vermogen, eersteklas keeper van het footballteam met meer verantwoordelijkheidsgevoel dan haar moeder?

Eén ding heeft ze zichzelf voorgenomen: nooit zo te worden als haar moeder die op haar 17e in verwachting raakte maar nooit een echte moeder kon zijn. 'Zodra Devon een 'mam'-trekje bij zichzelf ontdekte, drukte ze het onmiddellijk de kop in.' Dus als ze verliefd wordt, zich laat meeslepen en seks heeft met een jongen, bant Devon elke herinnering hieraan uit haar geheugen. En zo kan de seks in haar beleving ook geen gevolgen hebben...

Het is advocate Do die het meisje beetje bij beetje laat vertellen wat er gebeurd is en langzaam gaat Devon beseffen wat ze gedaan heeft. Ze is schuldig, dat staat als een paal boven water. Maar was het voorbedachte rade? Wist ze écht niet dat ze zwanger was? Moet Devon voor de strafrechter verschijnen zodat haar levenslang boven het hoofd hangt? Of lukt het de advocate Devons zaak onder de kinderrechtster te laten vallen, en bestaat de kans dat ze op haar 21e weer vrij komt? En zo ja, is dat dan terecht?

In de rechtszaal doet Devon een schokkende ontdekking. Er is één levensgroot verschil tussen haar en haar moeder: haar moeder liet Devon op haar vijfde huiseigenaren te woord staan die de huurachterstand kwamen vorderen, haar moeder liet Devon als kleuter soms een heel weekend alleen thuis, maar ze heeft Devon nooit kwaad willen doen, laat staan in een vuilniszak gedumpt...

**Schuldig**, een jeugdroman, geschikt vanaf 15 jaar, is zowel voor volwassenen als adolescenten een schokkend realistisch relaas. 'Een échte moeder doet zoiets niet' is de algemeen heersende opvatting en een vrouw die tóch die stap zet, wordt vervolgd, gestraft en uitgestoten. Maar al lezende krijg je onvermijdelijk sympathie voor Devon, een verwarde tiener die haar eigen baby bij het afval zet. Je bevindt je in een spagaat; je wéét toch wat goed en fout is? *Amy Efaw* maakt de situatie invoelbaar en haalt vooroordelen onderuit. Ze blaast de lezer even van z'n sokkel.

Zoals de uitgever op de flaptekst belooft: "Met inlevingsvermogen en precisie ontrafelt Amy Efaw de ware Devon, die doodsbang is, vreselijk in de war en radeloos op zoek naar hoop, terugverlangend naar haar zelfverzekerde ik."

*Amy Efaw* draagt haar boek niet alleen op aan 'baby Nick en baby Vaughn en de talloze baby's die nooit gevonden werden en geen naam hebben', maar ook aan 'de meisjes in Remann Hall', de jeugdgevangenis waar ook Devon belandt. Dat illustreert de spagaat waarin ook *Efaw* zich als schrijfster bevindt. Maar op een geloofwaardige manier weet ze in **Schuldig** de afstand tussen vooroordeel en werkelijkheid te overbruggen.

Even vóór het verschijnen van **Schuldig** is in Nederland de website vondelingenluik.nl gelanceerd. Want ook in Nederland komt te vondeling leggen en babymoord voor. Vaker zelfs dan we denken, al heeft geen enkele instantie betrouwbare cijfers.

Onderzoeker Kerstin van Tiggelen is initiatiefnemer van de website. Ze voert promotieonderzoek uit aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en zegt over **Schuldig**: "Hartstikke goed, dit boek, want er zijn best veel jonge vrouwen, tieners zoals Devon, die bevallen. Soms vanwege een ongelukje tijdens het vrijen zoals in **Schuldig**, soms vanwege incest of verkrachting. Wat de oorzaak ook is, eenzaamheid is een lastig probleem, zoals je ook ziet bij Devon. En als de vader een bekende is, kan angst voor zijn reactie de zaak verergeren. Maar je bent niet de enige en er staan mensen voor je klaar, bijvoorbeeld bij het Fiom (073 612 88 21) of Siriz (0900 202 10 88). Bij hen kun je ook anoniem hulp krijgen."

Heb je babydoding van dichtbij meegemaakt? Van Tiggelen wil graag met je in contact komen, voor jezelf en om mensen te laten zien hoe het zo ver kan komen. Kijk op vondelingenluik.nl voor meer informatie.

Baby moord kan niet van de ene op de andere dag worden uitgebannen, dat is ook de conclusie van *Amy Efaw*. Maar met **Schuldig** probeert ze het taboe te doorbreken dat Van Tiggelen omschrijft als 'een van de grootste taboes in onze samenleving'.



### **Schuldig**

Auteur: Amy Efaw  
Oorspronkelijke titel: After  
Uitgeverij Van Goor  
ISBN: 978 90 475 1377 3  
Paperback  
Prijs: € 18,99  
Verschenen: oktober 2010

Wil je reageren op deze recensie of heb je een mening over de boeken van *auteur*? [Klik hier](#) voor het speciale topic op het forum van Ezzulia.



[Terug naar boven](#)