

✉ Toon e-mail



RE: Historische vondelingenluiken?

van: l.j.wagenaar@uva.nl

Aan: info@nidaa.nl

Verzonden-Items: 22-08-2015

11:20

Ontvangen: 22-08-2015 11:30

Aangepast: 22-08-2015 11:30

Forwarden/beantwoorden met

<info@nidaa.nl> info@nidaa.nl

Verplaats naar map ⓘ

Archief

Inhoud:

Geachte Kerstin van Tiggelen,

ik herinner mij dat ik zo'n vijftien jaar geleden voor het eerst hoorde over zo'n 'vondelingenluik', ik vond dat toen een interessante Belgische vondst, dat erkende hoe moeilijk het voor sommige moeders moest zijn. Ik kende het dus niet uit NL of Amsterdam. Nooit heb ik gelezen in dat (Belgisch) verband of moeders door midden geknipte speelkaarten of anderszins meegaven, zoals in de 19de eeuw in Amsterdam wel gebeurde. In de verzameling van het voormalige Burgerweeshuis/Stadsbestedelingenhuis bevinden zich ontroerende briefjes, die destijds ook riskant waren omdat zo de moeder kon worden opgespoord. Het was ten strengste verboden om kinderen te vondeling te leggen, in de 18de eeuw waren er zelfs speciale agenten die moeders moesten opsporen.

Overigens, in verband met een artikel over de materiële en immateriële infrastructuur van de steden in de Nederlandse koloniën (bestemd voor een congres in Rio, begin november), ben ik ook bezig naar het zoeken van lemmata ivm vondelingen overzee. Dat verschijnsel bestond ook daar en ik heb er een paar verordeningen over gevonden. Overigens, van ; loketten; oid was daarin geen sprake.

Ik blijf graag op de hoogte van uw onderzoek, ook al ben ik inmiddels gepensioneerd. Degene die tegenwoordig weeshuiszaken doet in het museum is Laura van Hasselt, een enthousiast en bekwaam medewerker.

Vriendelijke groet ,

Lodewijk Wagenaar